

Bijbelstudie Filippenzen.

Inleiding:

- A. 1: 1,2. Aanhef v. d. brief en groet: “Genade voor jullie”.
- B. 1:3-26. Paulus’ zorg voor de gelovigen in Filippi.
- C. 1:27-2:18. Aansporingen: Christus als voorbeeld.
- D. 2:19-24. Timotheüs als voorbeeld.
- D. 2:25-30. Epaphroditus als voorbeeld.
- C. 3:1 - 4: 9. Aansporingen: Paulus als voorbeeld.
- B. 4:10-20. De gelovigen in Filippi hun zorg voor Paulus.
- A. 4:21-23. Slot v. d. brief en lofprijzing: “Genade voor jullie”.



Filippi, in N-O. Griekenland, het toenmalige Macedonië.



Filippi, een deel van het restant na opgravingen

Voorwoord.

Filippi, oorspronkelijk “Krenides” (kleine bronnetjes) genaamd, is vernoemd naar Philippus II, de vorst van Macedonië (-336 v. Chr.), vader van Alexander de Grote. Ze kwam onder de macht van Rome, in ong. 140 v. Chr. Daar lag een (grens)garnizoen van de Romeinen. Kennelijk waren daar weinig Joden, want geen synagoge, alleen maar een gebedsplaats bij de rivier. (Daarom kent de brief ook geen citaten uit het OT.) Wel veel Romeinse invloeden (vgl.4: 22), waar de stad van profiteerde.